

Bilzerse basket: één-grote-familieclub

We brengen nu en dan ook een interview van een speler, medewerker, spraakmaker, bestuurslid, fan, ... naar voor. Omdat we niet iedere zondag bij de bomma aan tafel kunnen, laten we enkele vragen los om zo de onderlinge band wat te versterken.

*Deze keer spreken we met helpende hand: **Dimitri Massot***



Hallo Dimitri, stel je eens even voor:

Dimitri Massot van Tongeren ben 40 jaar jong.

Ik ben 202 cm groot en heb een 47,5 schoenmaat. En ben tevens ook de ondervoorzitter bij de Bilzerse Basketbal Club.

Amai, 202cm. Je bent net als die broer van je niet de kleinste (Sacha Massot - hoofd coach bij Limburg United). Dat is nogal een krachtig basketnest. Maar het gaat hier niet over je broer en de vraag: ‘hoe ben jij in contact gekomen?’ is nogal evident. Vertel eens hou jouw basketavontuur tot in Bilzen is geraakt?

Ah, ik speel vanaf mijn 15^{de} basket, ervoor heb ik altijd gevoetbald. Daarna alle categorieën en divisies doorlopen en ben nu 2 jaar geleden gestopt. Ik volg wel alle competities nog dagelijks. Ik train ook nog regelmatig mee met de A-ploeg om de conditie te onderhouden.



Een man van alle markten in de basketwereld dan. Ondervoorzitter, wat is daar de taak zowat van?

Samen met Steven (onze voorzitter) sta ik in voor de seniorenploegen. Dus ieder jaar de ploegen kalender samenstellen, op zoek gaan naar nieuwe rekrutering voor voornamelijk bij de A-ploeg.

Daarnaast doen mijn vader (Franciscus Massot) en ik de boekhouding/papierwerk van de club. (noot: jouw papa doet dat al bijna 30 jaar, prachtig!)

En zorgen dat de facturen betaald worden, op het einde van het jaar wordt het dossier ingediend bij de overheid.

Sportief ben ik door het jaar aanwezig op de trainingen van de A-ploeg om te kijken of daar alles vlot verloopt. Maar het gaat ook ondersteunend zoals de vloer proper maken voor de training, inspringen waar nodig etc. Je kent het wel. Uiteraard ook helpen op de wedstrijden en events binnen de club.

Dat is heel wat. Die grote handen komen zeer goed van pas. Jij, met toch wel een enorme achtergrond in het basketwereldje, hoe omschrijf je het beste DNA van onze Bilzerse club?

Bilzen is een familiale club waar we proberen om iedereen aan basket te kunnen laten doen. We proberen het voor iedereen zo aangenaam mogelijk te maken, wat niet altijd evident is...

Basket voor iedereen, mooi. Zie jij nog potentieel?

Er moet altijd groeipotentieel mogelijk zijn, het kan niet zijn dat we spelertjes zouden moeten weigeren op een bepaald moment. Om dit mogelijk te maken, hebben we wel extra steun nodig van nieuwe vrijwilligers en de Stad Bilzen. En die vrijwilligers kunnen simpelweg ouders zijn die geen achtergrond in het basket hebben. Iedere ouder die af en toe wat kan helpen is al veel.

Het afgelopen jaar was jammer op sportief vlak. Hoe zie jij dit? Zijn er ook wins?

Het is uiteraard zeer jammer hoe afgelopen seizoen is verlopen, van de andere kant primeert de gezondheid natuurlijk. Laat het ons hopen dat we in augustus terug 'normaal' kunnen opstarten... De wins zitten in de helpende handen. We kijken naar een normaal seizoen uit.





Yes, het begint te kriebelen die basket. Heb je een ultieme basket-tip?

Iedereen met de nodige inzet, zowel mentaal als fysiek kan geraken op het niveau waar hij wil.

Mooi gezegd. Basket is voor iedereen. Tot slot, je bent gepikt en gemazeld in het basketbal. Ben je iemand die opstaat met basket en daarmee gaat slapen of kan je het toch af en toe loslaten?

Ja sinds mijn 15^e sta ik er mee op en ga er mee slapen. Af en toe natuurlijk wordt er ook tijd gemaakt voor andere zaken 😊.

Dank je voor je tijd Dimitri. Namens mezelf en de hele club alvast een warme dank je wel voor jouw inzet!

Tot binnenkort

Dribbelende groeten,

Bilzerse Basketbal Club

